



‘De vader-dochterrelatie als toegangspoort tot de wereld’

2-daagse workshop vrouwelijk leiderschap bij *La Tertulia* in St. Agatha (NL)

Deze tweedaagse start met het onderzoeken van de rol die je vader heeft gespeeld in jouw leven. Archetypisch zorgt de moeder voor de binnenwereld, voor het welzijn van de groep en de bedding; de vader beschermt je en opent de poort naar de buitenwereld en jouw unieke bijdrage daarin. In ieder mens zijn zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten aanwezig. We staan allemaal voor de taak om daar een goede balans in te vinden en vloeiend(er) te leren bewegen in deze ‘yin-yang-polariteit’. Zeker in een tijd die zich kenmerkt door een herwaardering van het vrouwelijke enerzijds én verzet en agressie daartegen anderzijds, is dit een grote uitdaging. Hoe verhoud jij je tot deze dynamiek?

De rol van je vader

In ons andere vrouwenprogramma ‘De reis van de heldin’ onderzoeken we de invloed van onze moeders op ons leven, in deze workshop staat de invloed van je vader meer centraal. Wat is zijn rol in jouw ontwikkeling als vrouw? Ben je een vadersdochter of een moedersdochter? Wat betekent dat voor de manier waarop jij je weg in de wereld vindt? Welke beelden en boodschappen heb jij van je vader meegekregen over vrouw-zijn? En hoe kijkt hij naar jou als vrouw van de wereld? Kortom: waar zit je vast in de relatie tot je vader en waar ben je vrij?

Schuld en schaamte

We zijn opgegroeid in een wereld waarin mannelijke kwaliteiten hoger gewaardeerd werden dan vrouwelijk kwaliteiten. Het tonen van je vrouwelijkheid kan ‘schuld’ oproepen omdat je je diep vanbinnen ontrouw voelt aan je nest van herkomst en mogelijk (onbewust) ook aan het archetypische man-vrouwbeeld. Schaamte licht op als je je bewust wordt van de ogen van de ander. Hoe ga jij om met zichtbaar zijn en je roeping in de wereld zetten? Helpt schaamte jou om het goede te doen of belemmert het jou om je volle potentieel te leven?

Archetypen als inspiratiebron

Er staan steeds meer vrouwelijke leiders op die een voorbeeld zijn in hoe je vloeibaarheid (yin) en daadkracht (yang) combineert. Zij leiden vanuit hun diepvrouwelijke ziel die sterk verbonden is met de natuurwetten en de informatie uit het grote veld; hun aandacht gaat uit naar verbinding en collectief welzijn. Wat wil gezien, erkend worden? Contact met deze zielslaag vraagt om je lichaam als tempel te bewonen. Je onderzoekt welke vrouwelijke leider-archetypes er in jou huizen en hoe je je door hen kunt laten inspireren. Wat neem je van ze aan en wat geef jij daarvan weer door? Hoe zou het zijn om je unieke zelf te laten voeden door deze bronnen om vervolgens zelf bron te zijn?

Werkvormen

Aan de hand van een breed palet aan werkvormen uit Systemisch werken, Neuro Linguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse en rituelen onderzoek je deze thema’s.

Data en werktijden van de tweedaagse

Donderdag 9 en vrijdag 10 april 2026

We starten de eerste dag om 10.00 uur en ronden op de tweede dag om 16.30 uur af.

Locatie

Deze 2-daagse vindt plaats bij ‘Inspiratiebron La Tertulia’, De Hantert 6, 5435 XB in Sint Agatha, een prachtige, moderne en rustgevende vlakbij Cuijk. www.la-tertuliala.nl

Investering

De investering voor de 2-daagse workshopcyclus is € 950,00 exclusief 21% btw. Bij dit bedrag zijn een overnachting, twee lunches, een drie gangendiner en het ontbijt inbegrepen. Een voorovernachting op 8 april met ontbijt kost € 95,00 extra.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je opgeven bij Leanne Steeghs via info@leannesteeghs.com, 06 589 076 65 of Jane Coerts via info@streamsite.nl, 06 155 472 21.

Begeleiders

Jane Coerts

Ik ben opgegroeid met de kindboodschappen: wees sterk, werk hard en voel niet. Daar heb ik veel mee bereikt, én ik putte mezelf uit. Voor mij is een van de aantrekkelijke kanten van deze eeuw het toenemende bewustzijn dat onze planeet gebaat is bij vrouwelijke kwaliteiten als overgave, vloeibaarheid, ontspannen in niet-doen, dialoog. Vrouwelijke leiders tonen deze aspecten van zichzelf steeds meer. Zelf ervaar ik hoe ik op alle levensdomeinen meer in balans kom door mijn vrouwelijke kwaliteiten te omarmen. Ik voel me geroepen een bijdrage te leveren aan deze wereldwijde stroom. www.streamsite.nl



Leanne Steeghs

Ik ben een echte vadersdochter en heb me altijd comfortabel gevoeld in een 'mannenomgeving' waar mijn voorwaartse, doelgerichte energie goed van pas kwam. Later ontdekte ik dat ik met mijn vrouwelijke kwaliteiten meer(waarde) kon toevoegen en heb ik de tocht naar de vrouwen ingezet. Ook in de grotere systemen (organisaties, onze maatschappij) worden we op dit moment uitgedaagd om het mannelijke en vrouwelijke meer in balans te brengen. Voeling houden met wat je wilt bereiken én tegelijkertijd kunnen meebewegen met wat zich aandient, zijn beiden van levensbelang.

www.leannesteeghs.com

